

ΤΟ ΒΗΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ VUGS ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

**Anne Strobos
Femke Schultz
Eelke Visscher
Huib Beets***

ΟVUGS είναι ο φοιτητικός σύλλογος της Σχολής των Επιστημών του Χάρου στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, στην Ολλανδία. Στο σύλλογο ανήκουν φοιτητές που σπουδάζουν Γεωγραφία και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και έχει περίπου 600 μέλη. Κάθε χρόνο ο VUGS διοργανώνει πολλές εκδηλώσεις για τα μέλη του, όπως εκδρομές, διαλέξεις, αθλητικές εκδηλώσεις, πάρτι κ.λπ. Μια από τις σπουδαιότερες δραστηριότητες του VUGS είναι οι εκδρομές στο εξωτερικό. Η εκδρομή οργανώνεται από τέσσερα άτομα (ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του VUGS και τρεις φοιτητές με πολύ κέφι για δουλειά και πολύ διαθέσιμο χρόνο). Το 2000 επισκεφθήκαμε την Τυνησία με 38 φοιτητές για 12 μέρες. Φέτος, για το 2001, η επιτροπή για την εκδρομή στο εξωτερικό αποφάσισε να οργανώσει το ταξίδι στην Ελλάδα.

Τον Σεπτέμβριο του 2000 εκλέχτηκε το νέο Δ.Σ. του VUGS και ορίστηκαν οι διάφορες επιτροπές, μεταξύ των οποίων και η επιτροπή της εκδρομής στο εξωτερικό. Τα τέσσερα μέλη της τελευταίας αμέ-

σως μαζεύτηκαν και άρχισαν να αναζητούν προορισμό. Κάθε εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση και ύστερα από δυο-τρεις εβδομάδες καταλήξαμε σε τρεις επιλογές: Ελλάδα, Ρουμανία και χώρες της Βαλτικής. Στη συνέχεια διερευνήσαμε τις τρεις πιθανότητες, αρχικά ως προς τα μέσα μεταφοράς για μετάβαση στον προορισμό μας (αεροπλάνο; λεωφορείο; πλοίο;) και για τις μετακινήσεις στη χώρα προορισμού (λεωφορείο; τρένο;). Επισκεφθήκαμε τα γραφεία αεροπορικών εταιρειών, τηλεφωνήσαμε σε εταιρείες λεωφορείων και απευθυνθήκαμε σε ταξιδιωτικά πρακτορεία. Τηλεφωνήσαμε και στείλαμε fax σε διάφορες εταιρείες λεωφορείων στην Ελλάδα και εξετάσαμε και όλες τις δυνατότητες διαμονής. Επειδή οι φοιτητές που έρχονται στην εκδρομή πληρώνουν μόνοι τους τα περισσότερα έξοδα, έπρεπε να βρούμε τις φθηνότερες επιλογές. Μετά από δύο μήνες περίπου αποφασίσαμε για Ελλάδα, ιρατώντας τη Ρουμανία ως εναλλακτική λύση. Από το σημείο αυτό τα πράγματα γίνονταν πιο σοβαρά και έπρεπε να αρχίσουμε να σκεφτό-

* Τελειόφοιτοι του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης.

μαστε το πρόγραμμα της εκδρομής μας στην Ελλάδα. Υπήρχε προθεσμία ως τον Δεκέμβριο του 2000 για την παρουσίασή μας στο σύνολο των φοιτητών. Μέχρι τη στιγμή αυτή όλη η ιδέα και ο προορισμός της εκδρομής θα ήταν μυστικά, ώσπου τον Δεκέμβριο θα γινόταν μια μικρή παρουσίαση για να δηλώσουν συμμετοχή όσοι φοιτητές ενδιαφέρονταν.

Μέσω ενός από τους καθηγητές του πανεπιστημίου μας ήρθαμε σε επαφή με έναν Έλληνα γεωγράφο, τον κύριο Κωστή Χατζημιχάλη. Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2000 ο κ. Χατζημιχάλης ήρθε στην Ολλανδία και συναντήθηκαμε στο πανεπιστήμιό μας. Μας έδωσε πολλές πληροφορίες για την Ελλάδα και επισήμανε κάποια ενδιαφέροντα μέρη για να επισκεφθούμε, και επίσης μας έδωσε κάποια τηλέφωνα και fax από ανθρώπους και οργανισμούς που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στη διαμόρφωση του προγράμματός μας.

Μετά τη συνάντησή μας με τον κ. Χατζημιχάλη ενθουσιαστήκαμε με την ιδέα της επισκεψης στην Ελλάδα, δύμας παρέμενε ένα μεγάλο πρόβλημα, που ήταν ο προϋπολογισμός του ταξιδιού. Επειδή η Ελλάδα είναι πολύ μακριά από την Ολλανδία για να πάει κανείς οδικώς, δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να πάμε αεροπορικώς. Τηλεφωνήσαμε και επισκεφθήκαμε διάφορες αεροπορικές εταιρείες, αλλά σε όλες ήταν πολύ ακριβό το εισιτήριο μετ' επιστροφής για Ελλάδα, και οι περισσότερες δεν ήθελαν μεγάλα γκρουπ. Έτσι μια μέρα προέκυψε η ιδέα να πετάξουμε για Κωνσταντινούπολη αντί για Ελλάδα. Πήγαμε σε κάποια μικρά τουρκικά ταξιδιωτικά πρακτορεία στην Ουτρέχτη και σε ένα βρήκαμε πολύ φτηνά εισιτήρια για Κωνσταντινούπολη, δη-

λαδή περίπου 150 ευρώ λιγότερο από τη φθηνότερη προσφορά που είχαμε για Ελλάδα. Έτσι αποφασίσαμε να επιλέξουμε αυτή την πτήση και αρχίσαμε να επανεξετάζουμε το πρόγραμμα για να συμπεριλάβουμε και την Κωνσταντινούπολη.

Έπρεπε επίσης να βρούμε ένα κεντρικό θέμα για την εκδρομή μας: πέρυσι στην Τυνησία ήταν ο τουρισμός, και για την εκδρομή σε Ελλάδα/Τουρκία αποφασίσαμε να έχουμε ως κεντρικό θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση από την ελληνική και την τουρκική σκοπιά.

Έτσι έφτασε η στιγμή για την παρουσίαση σε όλα τα μέλη του VUGS. Είχαμε ετοιμάσει την παρουσίασή μας με το Power Point και είχε μεγάλη επιτυχία. Στη συνέχεια άρχισαν οι δηλώσεις συμμετοχής στην εκδρομή, και από την πρώτη μέρα υπήρχαν 55 φοιτητές που ήθελαν να έρθουν, ενώ τα διαθέσιμα εισιτήρια ήταν μόνο 40. Κατά τις επόμενες εβδομάδες αρχίσαμε να καταρτίζουμε το πρόγραμμα και αποφασίσαμε να προσθέσουμε έξι επιπλέον εισιτήρια ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι και 46 φοιτητές στην εκδρομή.

Τον Ιανουάριο του 2001 ήρθε η στιγμή για το προπαρασκευαστικό ταξίδι των τεσσάρων μελών της επιτροπής. Στόχος ήταν να ακολουθήσει η ίδια διαδρομή που θα ακολουθούσε το μεγάλο γκρουπ των Απρίλιο. Στο ταξίδι προετοιμασίας θα είχαμε επίσης την ευκαιρία να κάνουμε τις απαραίτητες επαφές σε Ελλάδα και Τουρκία για να συντησούμε για τις ομιλίες, τις ξεναγήσεις και ό,τι άλλο θέλαμε να οργανώσουμε. Έτσι, ξεκινήσαμε από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ και πετάξαμε για Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη είχαμε συναντήσεις με κάποια άτομα που θα μας βοηθούσαν, και αναζητήσαμε

ένα ξενοδοχείο ή youth hostel όπου θα μπορούσαμε να μείνουμε με όλο το γκρουπ. Στη συνέχεια πήγαμε με λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, όπου πάλι έπρεπε να γίνουν κάποιες συναντήσεις και να βρεθεί τόπος διαμονής, και όλα αυτά με τον αυστηρότερο προϋπολογισμό. Μετά τη Θεσσαλονίκη πήγαμε στην Αθήνα, όπου συναντήσαμε τον κ. Χατζημιχάλη και κάναμε και κάποιες άλλες επαφές. Αυτό το ταξίδι προετοιμασίας ήταν πολύ σημαντικό, γιατί έτσι μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητές μας θα πραγματοποιούνταν με επιτυχία. Είναι πολύ πιο εύκολο να διοργανώνεται η εκδρομή επιτόπου παρά από την Ολλανδία, απ' όπου μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μόνο με e-mail, τηλέφωνο και fax.

Γυρνώντας στην Ολλανδία αρχίσαμε τις τελευταίες ετοιμασίες για τη μεγάλη εξόρμηση του Απριλίου. Έπρεπε να συντάξουμε ένα μικρό εγχειρίδιο για όλους τους εκδρομείς με πληροφορίες για το πρόγραμμα και άρθρα για τα μέρη που επόρκειτο να επισκεφθούμε. Χρειάστηκε αρκετή δουλειά, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό, ένα εγχειρίδιο 35 σελίδων.

Δύο εβδομάδες πριν την αναχώρηση είχαμε δύο ομιλίες για την Τουρκία και την Ελλάδα από δύο καθηγητές του πανεπιστημίου μας. Η μία αφορούσε στα φυσικογεωγραφικά και η άλλη στα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας και της Τουρκίας. Όλοι οι συμμετέχοντες ενθουσιάστηκαν μετά τις ομιλίες και ανυπομονούσαν για το ταξίδι.

Έτσι, στις 29 Μαρτίου ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε για Κωνσταντινούπολη από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ με ένα γκρουπ 46 φοιτητών. Μείναμε στην Κωνστα-

ντινούπολη δύο μέρες και παρακολουθήσαμε μια διάλεξη για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ε.Ε. και τη μελλοντική ένταξή της. Τη δεύτερη μέρα κάναμε δουλειά πεδίου σε διάφορα μέρη της πόλης, όπου διερευνήσαμε κάποια αστικά και κοινωνικά γεωγραφικά θέματα. Την επομένη φύγαμε από την Κωνσταντινούπολη και κατευθυνθήκαμε προς τα ελληνικά σύνορα με λεωφορείο. Στα σύνορα μετεπιβαστήκαμε σε ένα ελληνικό πούλμαν που είχαμε νοικιάσει για το υπόλοιπο της εκδρομής και ξεκινήσαμε για τη Θεσσαλονίκη, όπου φτάσαμε αργά το βράδυ. Το επόμενο πρωί ακούσαμε δύο ομιλίες στο CEDEFOP, ένα ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης. Το απόγευμα ξεναγήθηκαμε με έναν περίπατο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να δούμε από κοντά και να καταλάβουμε τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της πόλης. Την επομένη

παρακολουθήσαμε ομιλίες στην εταιρεία που κατασκευάζει την Εγνατία Οδό και στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ενώ το απόγευμα επισκεφθήκαμε ένα οινοποιείο.

Η επομένη ήταν πάλι μέρα ταξιδιού, αυτή τη φορά για την Αθήνα. Την πρώτη μας μέρα εκεί πήγαμε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, όπου μας μίλησαν ο κ. Χατζημιχάλης και η κ. Σαπουντζάκη για την ανάπτυξη της Αθήνας, και μετά τις ομιλίες ακολούθησε ξενάγηση στην Αθήνα με το πούλμαν. Από το κέντρο ανεβήκαμε στον άξονα της Κηφισίας μέχρι το Μαρούσι και κατεβήκαμε από την Εθνική Οδό μέχρι το Πέραμα. Το απόγευμα επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις της Heineken, όπου μας μίλησαν για την αγορά μπίρας στην Ελλάδα και μας ξενάγησαν στο εργοστάσιο. Την επομένη πήγαμε στο Μετρό της Αθήνας για διάλεξη και ξενάγηση, και το απόγευμα πάλι στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο για την

ομιλία του κ. Μ. Μοδινού σχετικά με τα φράγματα στον ποταμό Αχελώο. Επισκεφθήκαμε επίσης το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών για μια διάλεξη πάνω στις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Ολλανδίας.

Την επομένη φύγαμε από την Αθήνα και πήγαμε στους Δελφούς, όπου είδαμε τα αξιοθέατα και το μουσείο, και συνεχίσαμε για την Καλαμπάκα, όπου επισκεφθήκαμε τα μοναστήρια. Από την Καλαμπάκα ξεκινήσαμε για Θεσσαλονίκη και μετά πάλι για Κωνσταντινούπολη, όπου γιορτάσαμε με μεγάλο πάρτι το τελευταίο βράδυ της εκδρομής.

Το θυμόμαστε σαν ένα πολύ ενδιαφέρον και διασκεδαστικό ταξίδι. Όλοι οι φοιτητές που ήθαν έδειξαν ενδιαφέρον και πέρασαν πολύ όμορφα. Το πρόγραμμα που είχαμε ετοιμάσει κύλησε χωρίς προβλήματα και όλα πήγαν καλά. Ήδη ανυπομονούμε για την εκδρομή της επόμενης χρονιάς.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις

Επιμέλεια: Πάρις Τσάρτας

Ο συλλογικός αυτός τόμος επιδιώκει να εξετάσει ορισμένες από τις βασικές πτυχές της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης στη μεταπολεμική περίοδο. Ένας πρώτος στόχος αυτού του βιβλίου είναι η ανάδειξη της επιστημονικής ανάλυσης ως απαραίτητου εργαλείου αποφάσεων σχετικών με την τουριστική ανάπτυξη, οι οποίοι λαμβάνονται από φορείς κρατικούς, ιδιωτικούς και φορείς των ΟΤΑ. Ένας δεύτερος στόχος είναι η συμβολή στην επιστημονική συζήτηση για την προείδοπο, τη διαχείριση, τα προβλήματα και την οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τέλος, ο τρίτος και πιο φιλόδοξος στόχος είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για όσους ασχολούνται επιστημονικά με τον τουρισμό ή εργάζονται σε αυτόν.

